



Nu bidden wij de heilige Geest
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan 't einde ons naar huis geleide

Pinksterlied



Mevrouw
Godelieve Van Campenhout

echtgenote van wijlen de heer Rene De Pauw

Geboren te De Klinge op 13 juni 1934
en overleden te Brugge op 23 mei 2026
gesterkt door de ziekenzalving

Wij nemen afscheid rond de urne van Godelieve
op **maandag 1 juni 2026 om 10.30 uur**
in de Abdijkerk Sint-Pietersabdij Steenbrugge,
Baron Ruzettelaan 433 te Assebroek.
Nadien volgt de bijzetting op de
Parkbegraafplaats Heimolen te Sint-Niklaas

Begroeting vooraf vanaf 10.10 uur

Rouwen om haar heengaan:

Linda De Pauw

haar dochter

De families

Van Campenhout, De Pauw, Van Gysel en Vermeulen

Met dank aan allen die Godelieve
met zoveel steun, liefde en zorg hebben omringd
in het bijzonder
het verplegend personeel van WZC Sint-Jozef te Sint-Michiels
en haar huisarts Pol Dhoore

Rouwadres:

t.a.v. Fam. Van Campenhout p/a Rouwcentrum Schoonbaert

Rouwcentrum Schoonbaert Vossensteert 2 Assebroek - info@schoonbaert.be - 050/374850